

Tora. Een belevenis



Dit boek gaat niet over de eerste vijf boeken van de Hebreeuwse Bijbel maar over Tora in de breedste betekenis van het woord: 'Gods Onderwijzing', het 'leven van

Israël' (pag.15). Het is dus niet zo vreemd om op het omslag een foto van een jad boven een opengeslagen bladzijde van het boek der Psalmen te zien – al wist ik dan weer niet dat je ook om de Psalmen te lezen een jad nodig hebt.

In feite biedt de auteur hier een kennelijk naar volledigheid strevend overzicht van de joodse traditieliteratuur: Bijbel, Misjna, Talmoed, Maimonides, Kabbala, Chassidisme. Maar het is wel een overzicht in de vorm van een persoonlijk leesverslag waarin informatie, citaten en meditatie naadloos in elkaar overgaan. In dat kader

passen ook een pleidooi voor het Hebreeuws als heilige taal en een reeks beschouwingen over de letters van het Hebreeuwse alfabet.

Verder is er een hoofdstuk over Jezus van Nazareth en de Tora, dat als volgt begint: 'Wanneer ik kijk naar de onderwijzing van Jezus van Nazareth kan ik onmogelijk anders dan concluderen dat hier een joodse man de Tora voorleefde en geheel staand (sic) onderwees in de joodse traditie aan zijn mede-joden' (pag. 161).

Voor wie hiervan houdt is *Tora. Een belevenis* een aardig boek, maar als bron van kennis legt dit boek het toch

af tegen het onvolprezen *Wat na de Tora kwam* van Musaph-Andriessse en *Het Jodendom* van Van der Heide. Er is geen register en de typografie oogt wat onbeholpen.

Arian Verheij

Benjamin Heyl, *Tora. Een belevenis*

Mijn Eigen Boek, Amsterdam

2011. 210 pag., € 17,50.

ISBN 978 90 597 42727